



Buddybrief

We hebben het over hetzelfde

Fijn dat je belangstelling hebt voor Cyclo's voor Artsen zonder Grenzen!

We praten en bedoelen hetzelfde als we op pad gaan als Cyclo's voor Artsen zonder Grenzen.

Om een kader te scheppen, schetsen we onderstaand onze verwachtingen:

- Zowel het humanitaire als sportieve doel worden onderstreept;
- Van elke deelnemer wordt een minimale sponsorbijdrage verlangd van € 500;
- Het solidariteitsbeginsel staat hoog in het vaandel, zowel op sponsorgebied als op het sportieve vlak;
- Deelname staat open voor fietsers en voor deelnemers die een wezenlijke ondersteunende bijdrage leveren aan de sportprestaties van de groep tijdens onze groepsreis;
- We verblijven als groep op dezelfde locatie en je neemt in principe deel aan de maaltijden;
- Als fietser heb je de intentie en de sportieve conditie om op D-Day één van de parkoersen te fietsen
- Op D-Day is er een volgwagen op het parcours, evenwel word je geacht zelfvoorzienend te zijn;
- Het is geen koers, uiteraard kun je wel eigen grenzen verleggen;
- Je beschikt over deugdelijk fietsmateriaal dat je in staat stelt om je sportieve doel te behalen;
- De organisatie beschikt niet over een persoonlijke annuleringsverzekering: als je niet mee kunt naar het geplande evenement, dan ben je vrij om een ander jouw plaats in te laten nemen (in samenspraak met de organisatie);
- Deelname is op eigen risico, de organisatie neemt geen aansprakelijkheid op zich voor ongevallen voor, tijdens of ná het verblijf;
- Laat je bij het zoeken naar potentiële sponsors inspireren door de acties uit het verleden;
- De organisatie wil zeker faciliteren, maar is geen reisbureau. Uiteraard staan we open voor uiteenlopende vragen, maar zelf nadenken is niet verboden.

December 2019,
Jan, Els, Wilma, Arja